

KIRKEBLAD FOR STABY OG MADUM SOGNE



MARTS · APRIL · MAJ 2011

Staby kirkes historie

Der findes i hvert fald to forskellige opfattelser af, hvornår Staby kirke er bygget. Den jeg skal fortælle her, er formuleret af lærer Rudolf Uhre, der i mange år var kirkesanger i Staby kirke, og som havde en meget stor historisk interesse og viden.

Svend Estridsen, der regerede ca. fra 1050 til 1076, havde en hel masse børn med mange forskellige kvinder. De fem af dem blev konger efter ham. Da søn nr. 3 Oluf kaldet Hunger døde i 1095, opholdt den næste søn Erik (kaldet Ejegod) sig i Italien. Han ilede hjem for at prøve at få opbakning til at blive den næste konge. Vi må forestille os, at den sidste del af hans rejse er foregået med båd ned ad Rhinen og langs Vesterhavskysten. På det tidspunkt var Staby en havneby beskyttet mod havet af øer, ligesom vi i dag kender det fra Fanø, Manø og Rømø. Det er derfor sandsynligt, at han er sejlet til Staby og herfra er søgt mod Viborg for at blive hyldet som konge på tinget der. Der fandtes på

det tidspunkt en kongelig militærforlægning på Svendsholm, og Erik kan have opsøgt den for at fornemme stemningen i landet..

Og så er det nærliggende at tro, at han har 'lovet Gud' at bygge en kirke der, hvor han gik i land.



Kort fra Erik Ejegods tid.

Det som gør denne historie sand- synlig og ikke bare ren spekulation, er de rustbrune sten i kirkens mur. Det ses tydeligst på nordsiden, at disse sten oprindeligt har ligget i lag og dannet bånd i murværket. Det er en dekoration, som man ellers ikke ser i danske kirker, men de er meget almindelige i Italien, og Erik kom netop fra Norditalien, hvor disse kirker blev bygget på det tidspunkt. Desuden skal apsis, den runde østende, ligne den tilsvarende i domkirken i Pisa (den med det skæve tårn). Også dette peger i retning af Italien. Hvis denne historie er sand, betyder det at Staby kirke er bygget i de første år af 1100 tallet og derfor blandt de aller ældste landsbykirker i Danmark.

I korbuens nordside er der hugget en kongefigur i stenene. Det har været diskuteret hvad han symboliserer.

Nogle har ment at det er vikingeti- dens billede af Den sejrende Kristus. Det tror jeg slet ikke, vikingetiden er også ovre på det her tidspunkt. Uhe har foreslået at det er giveren, altså Erik Ejegod, der er afbilledet, da han giver kirken, noget tilsvarende ses i andre kirker, men da med kirken i model som en del af billedet. Jeg har hæftet mig ved, at han står med hæn- derne op til ørerne, og derfor tror jeg den symboliserer kongemagten, som overvåger hvad folk siger. Jeg tror nemlig ikke, at kirkerne er bygget p.g.a. stor fromhed, kristendommen er først ved at få rod i Danmark på det tidspunkt. Men vi ved at kirke og kongemagt arbejdede sammen om at få en stærk central magt i landet. Kir- ken har så været en manifestation af denne magt.

Knud Jacobsen

Månedens salmer

Marts: Nr. 25:

»Hvert et lys i livets nat«.

Tekst: W.A.Wexels 1840.

Mel: A.P.Berggren 1870.

April: Nr. 459:

»Herre! hvor skal vi gå hen?«:

Tekst:N. F. S. Grundtvig.

Mel: Johann Schop 1642.

Maj: Nr.677:

»Nu glæd dig i Herren,mit hjerte«:

Tekst: Einar Billing 1922 Holger

Lissner 1973,1978 og 1995.

Mel:Tysk folkemelodi 1549/Svensk

1697.

Sæt **X** i
kalenderen

Sigurd Barrett i Ulfborg kirke søndag den 10. april kl. 11.00

Familiegudstjeneste i Staby Kirke

palmesøndag den 17. april kl. 10.30

Måltidfællesskab i Madum Kirke

skærtorsdag aften den 21. april kl. 19.00

Borgermøde i Staby Sognegaard tirsdag den 17. maj kl. 19.00

Sigurd Barrett kommer til Ulfborg den 10. april 2011 kl. 11.00!



Her vil han, med højt humør, sang og musik, og sammen med sit fire mand store band og med tøjdyret Snapper fortælle bibelhistorier i Ulfborg kirke (beliggende i Ulfborg Kirkeby).

Vores børn har krav på at få kendskab til de bibelske fortællinger, som er noget grundlæggende for vores kultur i Danmark – og det uanset om man er troende eller ej. Disse udtalelser kommer fra Sigurd Barret, som er en vigtig person i det store projekt ”Sigurd fortæller bibelhistorier”

Der er flere implicerede i dette projekt ud over Sigurd Barrett - blandt andet Danmarks Kirkelige Mediecenter. Målgruppen var hovedsageligt tænkt til de danske familier. Projektet

omfatter: Dvd, bøger, musik og sang.

Sigurd Barret har gendigtet 24 centrale historier fra Biblen. Derudover har han skrevet sange, som passer til disse historier. Det at fortælle fra Biblen, ligger Sigurd meget på sinde. Han er selv far til fem børn, og giver gerne disse værdier og budskaber videre til dem.

Der kommer et stort børnekor (ca. 40 børn) her fra Ulfborg og omegn, der vil synge sammen med Sigurd.

Der bliver billetsalg fra 1. marts. Se dagspressen, når vi nærmer os.

*Ulfborg Sogns,
Tim, Torsted/Hover,
Madum og Staby Menighedsråd*

Konfirmation 2011

følgende drenge og piger skal konfirmeres i Staby kirke Bededag fredag den 20. maj kl. 10.30

Stefan Bollerup Andersen	Lystlundvej 11		6990 Ulfborg
Benjamin Kirk Christensen	Nedervej 13	Staby	6990 Ulfborg
Anne Dunker	Selbjergvej 5	Staby	6990 Ulfborg
Louise Sahl Dyhrberg	Skråvej 1	Staby	6990 Ulfborg
Sidsel Nordestgaard Esager	Stabyvej 43	Staby	6990 Ulfborg
Emma Evenrud-Jensen	Holmehaven 10		6990 Ulfborg
Jeppe Guldager	Staby Kærgårdvej 1	Staby	6990 Ulfborg
Jakob Vestergaard Halkjær	Nedervej 11	Staby	6990 Ulfborg
Simon Hedegård Hansen	Vandværksvej 3		6990 Ulfborg
Trine Bech Jakobsen	Skovvej 6	Staby	6990 Ulfborg
Jonathan Møller Jensen	Stabyvej 27	Staby	6990 Ulfborg
Emil Holm Jessen	Gl Skolevej 5	Staby	6990 Ulfborg
Nicklas Birch Lauridsen	Madumvej 16	Madum	6990 Ulfborg
Susanna Rasmussen	Klitvej 33	Sdr Nissum	6990 Ulfborg
Sabrina Eliassen Rosenvinge	Risvænget 4		6990 Ulfborg
Mikkel Bennedsgaard Schwartz	Nedervej 20	Staby	6990 Ulfborg
Rune Rømer Svegaard	Nørrevej 9	Staby	6990 Ulfborg

Mødeliste for Staby og Madum menighedsråd 2011

Møderne er offentlige og alle er velkomne

Fælles regnskabsmøde i konfirmandstuen 29/3	Borgermøde i Staby Sognegård 17/5 kl. 19.00
1 Staby 17.30 - 19.00	Menighedsrådsmøde 21/6 kl. 19.00
2 Fællesmøde 19.00 - 20	Menighedsrådsmøde 16/8 kl. 19.00
3 Madum 20 - 21.30	Menighedsrådsmøde 27/9 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde 5/4 kl. 19.00	Menighedsrådsmøde, konstituerende 8/11 kl. 19.00
Bygningssyn 14/4	
4 Præstegården (præstegårdsudvalget) 12.30	Hvor ikke andet er anført foregår møderne i præstegården.
5 Staby kirke 13.30	
6 Madum Kirke 15.00	

KFUM-SPEJDERNE - ULFBORG GRUPPE

Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg
KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, der hviler på det folkekirkelige grundlag.

I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle dem som hele mennesker.

Der bliver sunget, leget, fortalt historier, lavet knob ect.

Vi mødes:

Bævere: Mandag kl. 17.30 - 18.45

Leder: Elsebeth Søgaard 9749 2253

Ulve: Mandag kl. 19.00 - 20.30

Leder: Kirsten Agerbo, 5158 7427

Juniortroppen: Tirsdag kl. 19.00 - 21.00

Leder: Peter Nørskov Nielsen 9749 5644

Spejdertroppen: Tirsdag kl. 19.00 - 21.00

Leder: Henrik Harmon Pedersen 4073 6439

Gruppeleder: Arne Søgaard 9749 2253

Jens Kr. Noe prædiker langfredag



Menighedsrådet i Staby har bedt mig om at holde gudstjeneste langfredag

I den anledning har de bedt mig om at skrive et par linjer om mig selv.

Jeg er født i 1944 og voksede op på en gård i Vandborg sogn ved Lemvig.

Efter studentereksamen i Rønne gik vejen til Århus, hvor der var et inspirerende teologisk miljø.

Vores første plads som præstefolk var Tirstrup på Djursland, hvor vi var i 14 år. Derefter nogle år i Gilleleje. Her trængte jeg til andre udfordringer, vi søgte derfor i Norge, til Grytten prestegjeld, hvor jeg først var kapellan nogle år og de sidste år sokneprest, som det hedder på nynorsk. Jeg skal gerne en anden gang skrive noget om Norge. At være præst i 33 år er en krævende opgave. Dåb confirmation, bryllup og den sidste rejse.

Det er at leve sammen med et sogn i glæde og sorg.

Jeg har vel iblandt haft de fineste oplevelser, som man kan tænke sig. F.eks. sponserede SAS en rejse til New York i forbindelse med en Anne Frank udstilling, og det bare fordi jeg var præst i et sogn, som under krigen hjalp mange jøder med at flygte til Sverige, - men det er jo i hverdagen at livet »skal sin prøve stå«.

Førrige år blev jeg 65 år, så var tiden inde til at få en »avtalefestet pensjon«, og det har vi ikke fortrudt. I sammenligning med Norge beundrer vi den måde, vi her forbinder kristenliv og folkeliv, og vi føler os taget meget godt imod.

For os har det været fantastisk godt at vende tilbage til »barndommens land«. Min kone Henny er født i Måbjerg, og det er i Jylland, vi har vores familie og vores tre børn

Kristina bor i Ulfborg med sin familie og er kirkesanger i Staby. Vores yngste Hans Christian fik straks efter vi flyttede til Danmark stilling som korist ved kirkegårdene i Holstebro, noget som han er meget glad for. Ældste søn, Jens er cand. mag. og lærer på Sdr Onsild efterskole.

*Jens Kristian Noe,
Særkærparken, Holstebro.*

Kirkelige handlinger fra august til november 2010

I STABY KIRKE

Døde og begravede:

Frede Halkjær

Frida Nørgaard

Theodor Janssen

Paw Anton Nielsen

I MADUM KIRKE

Døde og begravede:



Kirkegårdtakster kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne

Madum Menighedsråd

Vi havde nogle fine gudstjenester i adventstiden, og som altid en festlig julegudstjeneste med en propfyldt kirke, det er altid dejligt, og gør det ekstra festligt, når mange er i kirke. Vi holdt 2. juledag og 16. januar ekstragudstjenester, her var antallet af kirkegængere mere moderat om man så må sige, det giver naturligvis anledning til selvransagelse i menighedsrådet, er det slet ikke det vores menighed efterspørger? En sådan ransagelse leder naturligt over i den proces, vi igen i dette forår skal i gang med, nemlig at revidere vore visioner, de ser jo som bekendt sådan ud.:

1. Vi ønsker at bevare en regelmæssig gudstjenesteaktivitet i Madum Kirke, herunder at fortsætte som pastorat med egen præst sammen med Staby.
2. Madum Kirke skal være en god arbejdsplads, der kan fastholde sine medarbejdere.
3. Vi skal som menighed og kirke arrangere og deltage i det lokale kulturliv, især, men ikke begrænset til, koncertaktivitet.
4. Vi skal gøre os mere synlige i lokalsamfundet, måske deltage i et samarbejde med andre aktører om profilering på nye medier.

Der bliver, både på vores åbne regnskabsmøde den 29. marts og på borgermødet vedrørende visioner 17. maj, mulighed for at byde ind med, hvad du ønsker dig af din kirke, og hvad du kunne tænke dig at bidrage med til din kirke. Kom og gør din indflydelse gældende.

Ellers er foråret jo en skøn tid hvor alting grønnes, det bliver lysere, lunere, og endelig er foråret jo festens tid, med påsken og konfirmationerne som klare højdepunkter. Kig hen i kirken og vær med til at gøre disse dage til festdage, vel mødt.

Venlig hilsen Madum Menighedsråd
Per Jacobsen, formand

KIRKEBETJENINGEN

STABY

Graver: Bent Møller,
privat tlf. 9733 1373, mobil 3035 8422

Organist: Åse Leth Jensen,
privat tlf. 9713 3711, mobil 2215 5778

Kirkeværge: Ingrid Bennedsgaard,
privat tlf. 9749 1760, mobil 2362 3802

Kirkesanger: Kristina Louise Noe,
privat tlf. 4841 6418, mobil 6165 2848

MADUM

Graver: Lene Lysgaard,
privat tlf. 9749 1116, mobil 5121 3234

Organist: Åse Leth Jensen,
privat tlf. 9713 3711, mobil 2215 5778

Kirkeværge: Kristian Jensen,
privat tlf. 9749 1426, mobil 4073 3250

Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen,
privat tlf. 9749 5095, mobil 6174 8887

Sognepræst: Astrid Louise Agerskov, tlf. 9749 1081 - mailadr.: alag@km.dk
Træffes bedst: onsdage og fredage mellem 11.00 og 14.00

Nyt fra Staby Menighedsråd



2011! Fagre nye tider. Engang var det utopi at tænke sig en verden i det nye århundrede.

Vi er godt i gang – Dagenes længes og snart er det forår.

Økonomien er stram. Det danske Velfærdssamfund har trange kår og Kristendommen, ja, den må der arbejdes for TRO! Det har vi alle, på et eller andet. Vi tror på næstekærlighed, at vi skal komme hinanden ved, at vi skal vende den anden kind til og tage os af de svage.

Tro kan flytte bjerge – Det ved vi!

I menighedsrådet arbejder vi med tro og kirke.(Læs kirkebygninger).

Tiden til at arbejde med tro har også trange kår. Godt vi har Astrid, præsten, til at forkynde evangeliet. For det er jo det, hun skal og gør.

Julen og nytåret er veloverstået. Hellig tre Kongers-eftermiddag holdte vi i præstegården. Her fortalte Svend Aage Madsen om engle.

D. 23. januar havde vi en dejlig dag med provst Lone Hvejsel i kirken og sognegården. Efter gudstjeneste fortalte hun om sin tid som feltpræst i Afghanistan. Og tro ikke, at feltpræster er rundmavede præster, som går hjemme i militærlejren, serverer kaffe og hygger sig. (Billedet kommer måske fra MASH, amerikansk komediserie tilbage i 70'erne.)

Lone Hvejsel fik et kortere kursus som soldat, rejste rundt, alene, mellem militærlejrene i Afghanistan og holdte gudstjeneste med en pistol tæt ved og til forsvaret.

Konfirmanderne er også godt på vej - de afholdte kyndelsmissegudstjeneste i slutningen af januar.

D. 10. april, kommer Sigurd Barret til Ulfborg Kirke. Vi er med, idet vi bidrager til koncerten med et børnekor fra Staby.

Palme søndag inviterer vi dåbsbørnene med i kirke til gudstjeneste.

17. maj holder vi det årlige borgermøde i sognegården, hvor alle er velkomne til at høre om årets gang og komme med bidrag til menighedsrådets arbejde. Astrid L. Agerskov får travlt i foråret. I Vemb – Gørding - Bur er der præsteskifte og de omkringboende præster skal afløse så længe, at en ny præst er ansat.

Omkring kirken, har vi gang i flere ting.

Vi mangler stadig at få lov til at lave et nyt depot/affaldsplads. Vi har ændret i tegningerne.

I løbet af i år, skal der lægges et nyt blændgulv over skippet og koret. Af hensyn til sikkerhed og for at opnå en isolerende effekt.

Ligeledes vil vi se på kirkegården, se på de forandringer, der vil komme og lade det ende ud i en "Plan for kirkegården".

Nu spejder vi efter lærken og viben og glæder os til påsken og konfirmationen, Stor Bededag.

Med venlig hilsen

Staby Menighedsråd

v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

GUDSTJENESTER

	<i>Staby</i>	<i>Madum</i>
27. februar, Seksagesima	9.00 J. Sandal	
6. marts, Fastelavn	10.30 kaffe	9.00
20. marts, 2.s. i fasten	19.00 kaffe	10.30 kaffe
27. marts, 3.s. i fasten	9.00 J. Sandal	
3. april, Midfaste	10.30 kaffe	9.00
10. april, Mariæ bebudelses dag	Sigurd Barrett i Ulfborg kl. 11.00	
17. april, Palmesøndag	10.30 familiegudstjeneste kaffe	
21. april, Skærtorsdag		19.00 måltidsfæl.skab
22. april, Langfredag	10.30 Jens Kristian Noe	
24. april, Påskedag	9.00	10.30
1. maj, 1.s.e.påske	10.30 kaffe	9.00 kaffe
15. maj, 3.s.e.påske	14.00 J. Sandal	
20. maj, Bededag	10.30 konfirmation	

Jeg har ferie i uge 12. Friweekend den 14.-15. maj. På kursus den 8.-10. marts, og den 6.-8. maj.

I disse perioder passes embedet af sognepræst Jakob Sandal på tlf.: 97 49 51 08. Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både Madum og Staby, henvendelse til Gunners Taxi, tlf.: 2023 2373

Gudstjenester på Aktivcenteret

Torsdag d. 3. marts 14.30 v. Gitte Hansen

Torsdag d. 17. marts 14.30 v. Gitte Hansen

Torsdag d. 7. april kl. 14.30 v. Astrid Agerskov

Torsdag d. 28. april kl. 14.30 v. Gitte Hansen

Torsdag d. 5. maj kl. 14.30 v. Astrid Agerskov

Torsdag d. 19. maj kl. 14.30 v. Astrid Agerskov

Torsdag d. 9. juni kl. 14.30 v. Gitte Hansen

Rundvisning i Staby Kirke

Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677, mobil 2890 0039, eller mailadr. kvnoergaard@mail.tele.dk. Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske.

Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: www.stabykirke.dk